

## ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΤΕ ΤΟ ΔΙΩΓΜΟ

### Σημείωση για τον ομιλητή:

Να βοηθήσετε όλους να δουν ότι δεν θα πρέπει να φοβόμαστε το διωγμό, αλλά να τον αναμένουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι να τον αντιμετωπίσουμε. Όλοι θα πρέπει να ενισχύσουν τον εαυτό τους για να αντέξουν. Να ενσταλάξετε στο ακροατήριο την πεποίθηση ότι ο Ιεχωβά θα μας βοηθήσει να υπερνικήσουμε το διωγμό. Τώρα είναι ο καιρός να πλησιάσουμε στον Θεό επωφελούμενοι πλήρως από τις προμήθειες που αυτός παρέχει

### «ΟΛΟΙ . . . ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΙΗΣΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΩΓΜΟ» (5 λεπτά)

Γιατί πρέπει να εξετάσουμε τώρα το φαινομενικά δυσάρεστο θέμα του διωγμού;

Δεν το κάνουμε από νοσηρό ενδιαφέρον για τα παθήματα ούτε επειδή προσπαθούμε να φοβίσουμε κάποιον ώστε να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πορεία

Το να έχουμε μια ισορροπημένη άποψη θα μας βοηθήσει να υπερνικήσουμε το φόβο για το διωγμό

Οι Γραφές δείχνουν ότι όλοι οι Χριστιανοί θα διωχτούν (Διάβασε 2 Τιμόθεο 3:12)

Εσείς προσωπικά, όμως, έχετε υποστεί τέτοιο διωγμό;

Τώρα βρίσκόμαστε στο τελικό μέρος των ‘τελευταίων ημερών’ που προειπώθηκαν (2Τι 3:1-5)

Νομίζετε ότι οι «τελευταίες ημέρες» θα τελειώσουν χωρίς να έχετε δοκιμάσει την εκπλήρωση του εδαφίου 12;

Όπως στην περίπτωση του Παύλου, έτσι και οι υπηρέτες του Θεού σήμερα θα πρέπει να αναμένουν διωγμό (εδ. 11)

Μπορεί να ρωτήσετε: “Τι είδους διωγμό είναι πιθανόν να αντιμετωπίσω εγώ και γιατί;”

Πρέπει να εξετάσουμε ποια είναι η θέση μας σχετικά με το διωγμό

Όπως ακριβώς απολαμβάνουμε ευλογίες ως Χριστιανοί, έτσι πρέπει να αναμένουμε και διωγμό (Ματ 10:29, 30)

Όλοι μας πρέπει να θέλουμε να έχουμε ενόραση ως προς το τι μπορεί να συμβεί και ως προς το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τον εαυτό μας προκειμένου να αντέξουμε το διωγμό

### Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ (10 λεπτά)

Ο διωγμός παίρνει διάφορες μορφές, μπορεί να είναι ή να μην είναι σωματικός (Ενόραση, τόμ. 2, σ. 609 [στην αγγλική] w82 15/8 22, 23)

Υβριστικά λόγια, χλευασμός και προσβολές

Πιθανώς ακόμη και από την ίδια την οικογένεια κάποιου (Ματ 10:34-36)

Συχνά είναι πολύ δύσκολο να τον αντέξει κανείς αφού προέρχεται από αγαπημένα πρόσωπα

Θα βγούμε νικητές, όχι μόνο με το να είμαστε αποφασισμένοι να παραμείνουμε πιστοί και όσιοι στον Θεό, αλλά και με το να μην ανταποδίδουμε την άδικη μεταχείριση (1Πε 2:21, 23)

Αντί να θυμώνουμε, πρέπει υπομονετικά να περιμένουμε να φέρει ο Ιεχωβά την έκβαση και να συνεχίζουμε να προσπαθούμε ‘να νικάμε το κακό με το καλό’ (Ρω 12:17-21)

Ο απόστολος Παύλος χαιρόταν να υπομένει προσβολές αν αυτό έφερνε αίνο στο όνομα του Θεού (2Κο 12:10· w86 15/3 12)

Οικονομικές πιέσεις (Απ 13:16, 17· re 197)

Κυβερνητικές απαγορεύσεις μπορούν να οδηγήσουν στο να χάσουμε την εργασία μας, το σπίτι μας και τα υπάρχοντά μας

Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε σαν μερικούς στην εκκλησία της Κορίνθου, οι οποίοι έδιναν έμφαση στον πλούτο και στη θέση (1Κο 4:8)

Σε πλήρη αντίθεση, ο Παύλος έδειξε ότι εκείνος ήταν πρόθυμος να υπομείνει μεγάλες ατιμώσεις και να υποφέρει σωματικές κακουχίες, ανάλογα με οποιεσδήποτε καταστάσεις θα δημιουργούνταν καθώς θα υπηρετούσε τον Θεό (1Κο 4:9-13)

Αν ο διωγμός μας εξαναγκάσει να χάσουμε μια καλή εργασία και να κάνουμε μια άλλη ταπεινότερη, η πίστη είναι σε θέση να μας καταστήσει ικανούς να αντέξουμε και να αντιδράσουμε με θετικό τρόπο (Εβρ 10:32-34)

Σωματικά παθήματα—περιλαμβανομένης και της σωματικής βλάβης, της φυλάκισης, ακόμη και του θανάτου (Ματ 24:9· Λου 21:12· 2Κο 11:24, 25)

Δεν θα πρέπει να βασανίζουμε τον εαυτό μας με το να φανταζόμαστε σκληρές φριχτού πόνου (w74 406)

Αντίθετα, το γεγονός ότι μπορεί να έρθουν παθήματα πρέπει να μας υποκινεί να αποκτήσουμε τη σωστή άποψη και να προετοιμαστούμε για το διωγμό, άσχετα με τη μορφή που θα πάρει

Ο διωγμός μπορεί να μας κάνει να σαστίσουμε προς στιγμή, αλλά ο Ιεχωβά δίνει πάντοτε στους πιστούς του υπηρέτες «τη διέξοδο»

Όχι τόσο για το πώς να γλιτώσουμε τη δοκιμασία, αλλά για το πώς ‘να μπορέσουμε να την υπομείνουμε’ (1Κο 10:13· 2Κο 4:8-10· w90 15/7 19· w83 1/9 20· w76 665, 666)

Μολονότι εμείς είμαστε αδύναμοι, η πίστη θα μας ενισχύσει για να υπερνικήσουμε κάθε διωγμό ή δυσκολία

Η πίστη μας θα αποδεικνύεται πάντα νικηφόρα (1Ιω 5:4)

### ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΕΞΑΝ ΤΟ ΔΙΩΓΜΟ (15 λεπτά)

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία οποιονδήποτε διωγμό

Έχουμε βάση για θάρρος και πεποίθηση—όχι στον εαυτό μας, αλλά στην αγάπη του Θεού (Ρω 8:35-39)

Το παράδειγμα των μαρτύρων της προχριστιανικής εποχής αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να αντέξουμε το διωγμό (Εβρ 11:35-38)

Οι Χριστιανοί του πρώτου αιώνα υπέμειναν πιστά πολλούς διωγμούς (Πρ 8:1-3· 9:1, 2)

Εκείνοι που βγήκαν νικητές στο παρελθόν δεν ήταν υπεράνθρωποι, αλλά αδύναμοι, απλοί άνθρωποι όπως και εμείς

Αν εκείνοι μπόρεσαν να υπομείνουν, μπορούμε και εμείς

Στους σύγχρονους καιρούς πολλοί έχουν αντέξει το διωγμό (Δώσε μερικά παραδείγματα, κατά προτίμηση τοπικά. Αν είναι δυνατόν, χρησιμοποίησε τις ακόλουθες καταστάσεις: [1] απώλεια εργασίας ή θέσης επειδή το άτομο είναι Μάρτυρας· [2] παρατεταμένος διωγμός με τη μορφή χλευασμού, ύβρεων, πράγμα που συμβαίνει συχνά σε διαιρεμένες οικογένειες· [3] σωματική κακομεταχείριση. Μην εξυμνήσεις το άτομο. Να βοηθήσεις το ακροατήριο να αποκτήσει την πεποίθηση ότι μπορούμε και εμείς επίσης να υπομείνουμε. Να περιλάβεις σχόλια για τον τρόπο σκέψης που βοήθησε τα άτομα τα οποία υπέστησαν διωγμό να αντέξουν, και να αναφέρεις τα τυχόν πρακτικά πράγματα που έκαναν, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν και άλλους να υπομείνουν παρόμοιες καταστάσεις. Αν χρειαστεί, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις ακόλουθες παραπομπές: w89 1/3 18· w89 15/6 27· w88 15/2 17· w86 1/6 28, 29 [στην αγγλική] w82 15/8 16, 27)

#### **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΤΕ ΤΟ ΔΙΩΓΜΟ (15 λεπτά)**

Ξεκαθαρίστε στο μυαλό σας γιατί σας διώκουν

Η κακομεταχείριση δεν πρέπει να οφείλεται σε δική μας αμφισβητήσιμη διαγωγή (1Πε 2:19, 20· 4:15, 16· *Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 610)

Ο Σατανάς ο Διάβολος είναι ο πραγματικός υποκινητής του διωγμού (w82 15/8 23)

Αυτός έχει εγείρει ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά για ολόκληρο το σύμπαν και στα οποία είμαστε αναμειγμένοι (w83 1/9 13)

Είναι ο Ιεχωβά πραγματικά ο Κυρίαρχος; Τα έθνη αρνούνται να το αναγνωρίσουν αυτό και διώκουν όσους υποστηρίζουν την κυριαρχία Του (Πρ 4:18-30)

Το να θυμόμαστε αυτό το σημείο θα μας βοηθήσει να αντέξουμε

Επίσης, έρχεται διωγμός λόγω του «ονόματος» του Ιησού, του ρόλου που διαδραματίζει ως Βασιλιάς της εγκαθιδρυμένης Βασιλείας (Ματ 24:9· *Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 61· w83 15/5 31· w84 1/2 22)

Επίσης, υπάρχει το ερώτημα αν εμείς προσωπικά θα διακρατήσουμε ακεραιότητα όταν βρεθούμε υπό δοκιμή

Αν έχουμε δείξει ακεραιότητα επί χρόνια ολόκληρα, πόσο άστοχο θα ήταν να ενδώσουμε εξαιτίας στιγμιαίου έντονου διωγμού

Το να θυμόμαστε ότι ο διωγμός δεν είναι παρά 'στιγμιαίος' θα μας βοηθήσει να αντέξουμε (2Κο 4:17, 18· *Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 724, 725· *bw* 120)

Στη διάρκεια του διωγμού πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στον Θεό για ασυνήθιστα μεγάλη βοήθεια (1Κο 10:13· 2Κο 4:7)

Μπορεί να νιώσουμε απaráμιλλη γαλήνη όταν διωκόμαστε (w83 1/9 19)

Να θυμόμαστε να προσευχόμαστε (Πρ 4:23-31· Ιακ 1:5, 6)

Να θυμόμαστε ότι ο Θεός επιτρέπει τέτοια παθήματα για το απώτερο όφελός μας (*bw* 114-138)

Αυτό μπορεί να χρησιμεύσει ως μορφή εκπαίδευσης (*Ενόραση*, τόμ. 1, σ. 629· w87 15/6 30)

Προετοιμαστείτε τώρα για να αντέξετε σε κάθε μορφή διωγμού (w86 15/3 11-15· w83 1/9 18)

Χρειάζεται να επωφελούμαστε από τις προμήθειες που υπάρχουν για να ενισχύουμε τον εαυτό μας πνευματικά

Να βλέπουμε τις προμήθειες αυτές ειδικά από την πλευρά της προετοιμασίας που κάνουμε για να αντέξουμε το διωγμό

Όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή μαθαίνουμε πώς υπέμειναν άλλοι αδελφοί μας στο παρελθόν

Το να κάνουμε στοχασμούς γύρω από αυτές τις αφηγήσεις θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στις πιέσεις τώρα και να υπομείνουμε περαιτέρω δοκιμασίες αργότερα

Να γίνετε πεπειραμένοι σε κάθε μορφή της διακονίας

Αυτό θα σας βοηθήσει να εξακολουθήσετε να κηρύττετε υπό απαγόρευση (w86 15/3 12, 13)

Καλλιεργήστε τακτική επικοινωνία με τον Θεό μέσω καθημερινής προσευχής (1Ιω 5:14, 15)

Μην οπισθοχωρείτε (Εβρ 10:39)

Να βλέπετε όλο και πιο καθαρά την ελπίδα που βρίσκεται μπροστά μας (Εβρ 12:2, 3· *Ενόραση*, τόμ. 2, σ. 610)

Χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να ενισχυθούμε τώρα και να προετοιμαστούμε για οτιδήποτε συμβεί

Δεν χρειάζεται να ζούμε μέσα στο φόβο (Ματ 6:34)

Έχουμε στο πλευρό μας τον Θεό, αν παραμένουμε κοντά σε αυτόν

Εκείνος μπορεί να μας βοηθήσει να αντέξουμε, και θα το κάνει (2Τι 4:17· 1Πε 5:10)

(Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις το χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο. Δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις όλα τα εδάφια που παραθέτονται. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρεις την πηγή της ύλης όπως αυτή ορίζεται μέσα στις παρενθέσεις)